

## 40DAGENTIJD: WOESTIJNERVARING

# KOM TOT LEVEN!

*De woestijn – onherbergzaam en toch fascinerend;  
symbool van grenservaring, leegte en eenzaamheid;*

*De woestijn ingaan is confronterend.*

*En tegelijkertijd openbarend:*

*wanneer je de tocht aandurft brengt ze je tot een bron van waaruit je kunt leven en die je telkens weer doet opstaan.*

### STILTEWEEKEND

16 – 18 februari  
2018

drs. Claudia Theinert

### WAAR

Bezinningscentrum  
'Onder de Bogen'  
Maastricht

### KOSTEN:

€ 210,-

### AANMELDING

[info@levensmozaiek.nl](mailto:info@levensmozaiek.nl)

[www.levensmozaiek.nl](http://www.levensmozaiek.nl)

Een weekend in stilte. Met een meditatief ochtend- en avondgebed. Kleine inleidingen tussendoor zetten je op het spoor van je eigen stilte. Dit in het licht van de veertigdagentijd, woestijndagen. (Het is mogelijk om op zondag deel te nemen aan een viering met de kloostergemeenschap in hun kapel.)

#### Elementen van dit weekend:

- tijd om in stilte bij jezelf te zijn  
gemeenschappelijke stilte-meditaties
- korte inleidingen die je op weg helpen om bij jezelf te komen
- deelmomenten
- mogelijkheid voor persoonlijk gesprek

---

*Gij ... onnoembare Aanwezige.*

*Ik volg Jouw spoor door de woestijn.*

*Ik kies het smalle pad van liefde in de chaos,  
dat leidt voorbij het kruis naar de ochtend van een  
nieuwe dag waar Liefde zoveel sterker is en  
overwint. (Wies Beckers)*

---