

*De Bron is een uitgelezen plek
Je kunt er drinken aan
Jezus Christus, "De bron die leven geeft"
Ps. 36*

*Deze bron murmelt je naar de Vader toe.
Haar stem laat zich horen in het vieren van
de Eucharistie en het zingen van de getijden,
gedragen door een leefgemeenschap van zusters.*

*In de stilte kan je je leven toetsen aan
Gods Woord en tijdens uren van
aanbidding spreken met de
Heer Jezus als met een
aanwezige vriend.*

*Voorgangers helpen je bij dit alles
door jou het Woord te breken tot
gesneden brood.*

*Zij maken je vertrouwd met
"de zalving die je van Hem ontvangen
hebt en die bij je blijft"*

cf. 1 Joh. 2,27



*Een landelijke omgeving, veel groene en
Brabantse holle wegen spreken op hun wijze
over Gods scheppend
met-je-bezig-zijn "als de ziele luistert."*

*De Bron
wil een kleine oase zijn voor ieder die
de HEER zoekt in stilte en gebed.*

*Ik ontdekte
dat ik minder en minder
te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.
En in die stilte
hoorde ik de stem van God."*

Sören Kierkegaard



*De Bron
beschikt over
een sfeervolle kapel,
tien individuele kamers,
een leeszaaltje met bibliotheek,
een conferentieruimte,
een eetplaats en
wandelperstevenheid
in een groot park*



*De BRON
biedt kansen tot stil,
individueel verblijf,
tot begeleide bezinning,
deelname
aan gebedsmomenten
van de gemeenschap*

